



Liturgie zondag 6 okt. 2024
Afscheid en bevestiging Ambtsdragers
van de Gereformeerde Kerk
te Loenen aan de Vecht

Protestante Kerk



Voorganger: Ds P.A. Pronk, Amsterdam
Ambtsdrager: Frits Overbeek
Organist: Corrie Bootsma

Zondag 6 oktober 2024 - Dienst met bedanken en bevestigen ambtsdragers



1

Woord van welkom (door ouderling van dienst)
Mededelingen zondag 6 oktober 2024.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.
In deze dienst nemen wij afscheid van Hannie Boerema en Fred Flantua als ambtsdragers. Tevens wordt Ton Boerema bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Alle andere ambtsdragers hebben bijgetekend.
Het HA wordt vandaag niet gevierd. Dit stond wel vermeld in het kerkblad. De reden is dat we al een vol programma hebben vanmorgen

en over drie weken is een gezamenlijk HA in de grote kerk.

Vandaag gaat ds. P. Pronk, voor.

Organist: Corrie Bootsma

Beamist: Jan Landstra

Koster: Jan Landstra

Mijn naam is Frits Overbeek, ik ben uw ouderling van dienst.

Volgende week zondag 13 oktober, gaat pastor Fred Flantua voor.

De bloemen van vandaag gaan met hartelijke felicitaties voor haar verjaardag naar Jeany Strijland . Zij was 4 oktober jarig.

Uw collectegeld vandaag wordt besteed aan KIA werelddiaconaat – Israël (-zondag).

U kunt uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in de kerk of op de beamer, of overmaken per bank.

Na de dienst bent u allen welkom voor een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken.

Intochtslied: Lied 146c: 1 en 4

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.

Halleluja! Halleluja!

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 303: 1, 2, 3

1.Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard'
heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2.Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag
hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3.Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken

Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Afscheid Ambtsdragers

Lied 970: 1 en 3

1.Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

3.Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Bevestiging Ambtsdrager

4

Lied 970: 4 en 5

4.Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5.Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Gebed bij de Opening van Gods Woord

Schriftlezing: Genesis 2: 4-7

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevoeide. 7 Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Lied 326: 1 en 2

1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

Schriftlezing: Johannes 3:1-8

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.' 3 Jezus zei: 'Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?' 5 Jezus antwoordde: 'Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

Lied 326: 3 en 5

3. Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,

als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

Preek

Lied 657: 1 en 4

1. Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Collecte: Kerk in Actie- Werelddiaconaat - Israël zondag

Collecte KIA Werelddiaconaat – Israël -zondag

Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen.



Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede



De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Betaallink:<https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=UnKYnxr8aDJqKpkN1XRjavylBrUalFho>

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied 687: 1 en 2

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Zegen, beamen met gezongen AMEN