



Liturgie zondag 16 juni 2024

**van de Gereformeerde Kerk
te Loenen aan de Vecht**



Voorganger: Ds P.A. Pronk, Amsterdam

Ambtsdrager: Wilma Kroon

Organist: Corrie Bootsma



Zondag 16 juni 2024 - Loenen aan de Vecht

Woord van welkom (door ambtsdrager van dienst)

Mededelingen zondag 16 juni 2024.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op een later
tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat onze predikant Pieter Pronk voor
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Corrie Bootsma
Beamist is Coen Schlimme

Koster is Gert Oussoren

Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ambtsdrager van dienst.

Volgende week zondag, 23 juni gaat ds H. Novaková uit Almere voor.

De bloemen van vandaag gaan, met hartelijke groet en van de gemeente, naar Geralde Dekker.

Uw collectegeld vandaag wordt besteed aan eigen diaconie.
U kunt uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in de kerk of op de beamer, of overmaken per bank.

Na de dienst bent u allen welkom voor een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken.

Intochtslied: Lied 107: 1 en 17

1.Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

17.Maar waar geen gras wou groeien
in 't hart van steen en zand,
doet Hij fonteinen sproeien,
glimlachend ligt het land.
Hij richt een woonstee aan
voor wie ontbering leden,
daar geeft de aarde graan,
de wereld bloeit van vrede.

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 765: 1, 4, 5 en 6

1. Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

5. Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

6. En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

Kyriegebed

Glorielied: Lied 216: 1, 2 en 3

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 4: 26-29

26 En Hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

Lied 625: 1, 2 en 3

1. Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

2. Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

3. Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.

Verkondiging

Orgelspel

Lied 650: 1, 2, 3 en 7

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Inzameling van de gaven: Eigen diaconie - diaconaat



Betaallink:

<https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=SgcpFCZIZddoFXwJu02aWnhf7JNEtRPD>

Gebied over de gaven

Dank- en Voorbeden, 3x beantwoordt met Lied 368j

Heer, hoor ons bidden,
laat komen uw rijk!

Allen: 't Onze Vader

Slotlied: Lied 978: 1, 2, 3 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending en zegen met gezongen Amen