



**Liturgie zondag 29 sept. 2024**

**van de Gereformeerde Kerk  
te Loenen aan de Vecht**



Voorganger: Ds J. Vellenga, Baambrugge

Ambtsdrager: Wilma Kroon

Organist: Corrie Bootsma

## **Liturgie Morgendienst 29 september 2024**

*Vorbereiding*

### **Woord van welkom**

Mededelingen zondag 29 september 2024.

1

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.

Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Voor de volgende mededeling wil ik jullie vragen om, voor zover mogelijk, te gaan staan.

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Na een liefdevol en volhardend leven is rustig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma ANNA ELISABETH ROOS-SONT, op de leeftijd van 93 jaar.

Mevrouw Roos is 21 september jl. overleden. Zij woonde het laatste half jaar in Kortenhoeve in huize Veenstaete. Zij wilde wel graag vanuit onze kerk begraven worden en de uitvaartdienst heeft gisteren plaats gevonden vanuit onze kerk.

We bidden voor de kinderen en klein kinderen, om Gods troost en zijn nabijheid.

We zijn een ogenblik stil en zingen dan HH 467:1

## “Veilig in Jezus armen”

Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart,  
daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor, 't is het lied der eng'len,  
zingend van liefd' en vreê,  
ruisend uit 's hemels zalen,  
over de glazen zee.  
Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart,  
daar, in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.

Vandaag gaat ds. J. Vellenga uit Baambrugge, voor.

Organist: Corrie Bootsma

Beamist: Ton Boerema

Koster: Frits Overbeek

Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ouderling van dienst.

Volgende week zondag 6 oktober, gaat onze ds. P. Pronk voor.

Tijdens deze dienst wordt afscheid genomen van Hannie Boerema en Fred Flantua als ambtsdragers en Ton Boerema wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

In het kerkblad staat vermeld dat er ook HA gevierd wordt op 6 oktober. Dit wordt uitgesteld naar zondag 27 oktober, als er een gezamenlijke dienst is in de grote kerk waarin ook het HA gevierd wordt.

De bloemen van vandaag gaan met hartelijke felicitaties voor haar verjaardag vandaag, naar Rita Landstra.

Uw collectegeld vandaag wordt besteed aan Bloemenfonds.

U kunt uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in de kerk of op de beamer, of overmaken per bank.

Na de dienst bent u allen welkom voor een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

**Kaarsen worden aangestoken.**

### **Intochtslied 1005: 1, 2 en 3 (NL)**

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

### **Stil gebed**

#### **Bemoediging en groet:**

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer

allen : die hemel en aarde gemaakt heeft

voorg.: De Heer zij met u

allen : ook met u zij de Heer

voorg.: Amen

## **Vervolg Lied 1005: 4 en 5 (ENG)**

4. Longing for shelter, many are homeless.  
Longing for warmth, many are cold.  
Make us your building, sheltering others,  
walls made of living stone.  
Christ, be our light!  
Shine in our hearts. Shine through the darkness.  
Christ, be our light!  
Shine in your church gathered today.

5. Many the gifts, many the people,  
many the hearts that yearn to belong.  
Let us be servants to one another,  
making your kingdom come.  
Christ, be our light!  
Shine in our hearts. Shine through the darkness.  
Christ, be our light!  
Shine in your church gathered today.

## **Drempelgebed / smeekgebed evt. voorafgegaan**

**Heer ontferm U over ons Lied 574 refrein**

Kyrie eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison.

## **Loflied 871: 1, 2, 3 en 4**

1. Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin

stem met het lied der eng'len in.

## **De leerleefregel**

*Dienst van het woord*

## **Gebed om de Heilige Geest**

### **Schriftlezingen:**

#### **1<sup>e</sup> :Jeremia 29: 1-14**

Jeremia's brief aan de ballingen

[1] Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. [2] Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. [3] Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:

[4] 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: [5] Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, [6] ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. [7] Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.

[8] Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. [9] Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.

[10] Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal

Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. [11] Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. [12] Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. [13] Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. [14] Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verdreven heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

## **2<sup>e</sup> : Matteüs 5: 13-16**

[13] Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

[14] Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. [15] Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. [16] Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

## **Lied 713: 1, 3 en 4**

1. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

3. Al leeft uw volk verschoven  
kyrieleison,  
in 't land van vuur en oven,  
in 't land van Babylon,  
al is de hemel boven

voor mensen doof en stom,  
nog moeten wij U loven  
met stem en fluit en trom.

4.De lier hing aan de wilgen,  
misericordia,  
God zal ons niet verdelgen,  
aan God zij gloria.  
Zijn woord zal ons genezen,  
halleluja,  
zoals het was voor dezen  
in Galilea.

## **Verkondiging**

### **Intermezzo Orgel**

*Dienst van het antwoord*

#### **Lied 340b (gezongen credo)**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.

## Collecte: Bloemenfonds



### Betaallink:

<https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=umgcd3as63JEelaGULwO1tmhI2gp3rgA>

## Dankgebed en voorbeden, stil gebed en evt. Onze Vader

### Slotlied 146c: 1, 2, 6 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,  
zij keren eens tot de aarde weer;  
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,  
niemand gedenkt hun daden meer.  
Machtigen wankelen in hun waan, -  
roepen wij dan de Here aan.  
Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  
Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.



Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

**Wegzending en zegen met een gezongen AMEN.**