



**Liturgie zondag 28 mei 2023
PINKSTEREN
van de Gereformeerde Kerk
te Loenen aan de Vecht**

Protestante Kerk



Voorganger: Ds. P.A. Pronk, Amsterdam
Ouderling: Harrie van der Laan
Diaken: Frits Overbeek
Organist: Lieuwe Visscher



Zondag 28 mei 2023 - Pinksteren

Woord van welkom (door ouderling van dienst)

MEDEDELINGEN zondag 28 mei 2023. Eerste
Pinksterdag.

Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom in deze
Pinksterdienst.

Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt,
of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat onze ds. P.A. Pronk uit Amsterdam voor.

Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Lieuwe
Visscher

Diaken is Frits Overbeek

De techniek is in handen van Ton Boerema
Mijn naam is Harrie v.d. Laan, ik ben uw ouderling van
dienst

Volgende week zondag 4 juni gaat ds. H. Novakova uit
Almere voor.

De bloemen van vandaag gaan, nog met de hartelijke
felicities voor haar verjaardag gister, naar Rolinka
Waar.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan KIA zending
Egypte

U kunt uw collectebijdragen natuurlijk ook doneren via
de QR code, achter in de kerk, of overmaken per bank.

Na de dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd voor
een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van
samen verbonden zijn.

Kaarsen aansteken !

Intochtslied: Weerklank 22: 1 en 3 - Het dorre land zal juichen

1. Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen:
Gods heil is eindeloos!
Sterk dan de slappe handen
en maak de knieën vast,
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last!

3. Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen,
een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg ons banen:
zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is.

Klein Gloria

1. Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed **Bemoediging en groet**

Hemelhoog Lied 214: 1 en 2 - In bidden en in smeken

1. In bidden en in smeken,
maak onze harten een.
Wij hunk'ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

2. Wijd open staan de deuren.
Nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

3

Lezing Apostolische Geloofsbelijdenis

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en
begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van
de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de
levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving
van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.

Hemelhoog 226: 1 en 3 - God is getrouw

1. God is getrouw,
zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent,
de toekomst overziet,
laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

3. De heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk
zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek
met wijsheid uitgemeten.
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land,
als Gods gezant.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Korintiërs 3: 16-18

16 'Maar,' staat er, 'telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.' 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Lied 841: 1 en 2 - Wat zijn de goede vruchten

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeft,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Schriftlezing: Titus 3: 3-7

3 Ook wij waren eens onverftandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunft, we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenziefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is.

5

Lied 841: 3 en 4 - Wat zijn de goede vruchten

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt -
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Verkondiging

Orgelspel

Weerklank Lied 194: 1, 4 en 5 - Heer, ik hoor van rijke zegen

1. Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

6

4. Wil m' o Heiland, niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan uw zij staan;
roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij;
roept Gij and'ren, roep ook mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Collecte: KIA Pinksterzending – Egypte Geef een Bijbel!

KIA Zendingswerk Egypte – stimuleren van
bijbel lezen!

Collecte

Geen geld om een Bijbel te kopen

Over dit project



Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee!

 Bijbel als levensbron

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Dank- en voorbeden (3x beantwoordt met Lied 368j - Heer, hoor ons bidden)

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

Onze Vader

Slotlied: Lied 675 (2 verzen) - Geest van hierboven

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen (met gezongen Amen)

